

Ervaringen jongeren

Hieronder lees je een aantal ervaringen van jongeren. De redenen waarom ze stopten met school verschillen en ook de stappen die ze daarna hebben gezet, maar één ding hebben de verhalen gemeen: Doordat ze op tijd de juiste hulp in hebben geschakeld, doen ze allemaal weer mee op school en zijn ze op weg om hun diploma te halen.



Smoesjes, Steffan (14), Groningen

“Ik begon smoesjes te verzinnen om niet naar school te hoeven. De bus gemist, ziek, lekke band, je kent het wel. Ik kon me er echt niet meer toe zetten, vond school niks meer aan. Niet dat het te moeilijk was ofzo, maar het interesseerde me gewoon echt niet meer. Na een tijdje moest ik me melden bij een trajectbegeleider en hebben we het gehad over of mijn opleiding eigenlijk wel bij me paste. Ik ben uiteindelijk geswitched van techniek naar zorg en nu gaat het wel beter.”



Eigenlijk best leuk, Anne (16), Ten Boer

“Een paar maanden geleden ben ik met school gestopt. Ik kon me totaal niet meer concentreren in de schoolbanken, studeren is niets voor mij. Mijn ouders en mijn docent waren het er niet mee eens en wilden met me praten om te kijken of er iets was waardoor ik me beter zou kunnen concentreren. Nu zit ik in een soort ondersteuningsgroep met andere scholieren en dat is eigenlijk best leuk. We slepen elkaar er een beetje doorheen. Nog eventjes en dan kan ik aan de slag als schoonheidsspecialiste!”



Te moeilijk, Abdi (16), Groningen

“Ik kon het niet volgen. Het tempo van de lessen, de opdrachten, ik raakte achter en snapte het niet meer. Ik ging vaak naar school zonder dat ik huiswerk had gedaan. Haalde dus de ene onvoldoende na de andere. Durfde het thuis niet te vertellen. Later werd het nog erger, dan stapte ik wel op de fiets richting school, maar ging ik gewoon naar m'n vrienden. Mijn docent heeft ingegrepen en ze heeft ervoor gezorgd dat ik nu een persoonlijke coach heb. Hij helpt me als ik vragen heb over opdrachten, maar ook als ik het even niet meer zie zitten op school.”